

Samen zoeken  
we naar  
mogelijkheden!

# De Cliënten Vertrouwens Persoon



Wet  
zorg en dwang

tekst & tekeningen: [www.drawingstories.nl](http://www.drawingstories.nl)

Mag u iets niet?  
Of moet u juist iets  
doen wat u niet wil?



Zit bijvoorbeeld vaak  
de deur van uw kamer  
op slot?



Of moet u altijd met z'n  
allen in de huiskamer eten?  
En eet u liever alleen?



Dan ben ik er voor u!  
Mijn naam is Irma.  
Ik ben cliënten-  
vertrouwenspersoon.



Zo hielp ik  
meneer Mulder!



Iedere dag word ik  
tussen 8:00 en 10:00  
gewassen. Maar ik wil  
soms ook uitslapen.

Irma heeft mij geholpen dit met de  
verzorging te bespreken. Ik vond dit  
zelf moeilijk. Ik word voortaan altijd  
als laatste gewassen.



Nu kan ik 's morgens  
veel rustiger wakker  
worden. Heerlijk!



Ik hielp ook mevrouw Suriani en haar zoon bij een gesprek met de arts.

Mijn moeder kreeg medicijnen tegen onrust. Maar toen sliep ze de hele dag.



Op advies van Irma maakte ik een afspraak met de verzorgende en de arts om dit te bespreken.



In plaats van medicijnen luistert ze nu naar muziek die ze vroeger mooi vond!



Vandaag praat ik met meneer Verwey. En met zijn dochter, Amber.

Ik mag niet meer zelf uit mijn rolstoel opstaan...

Papa is een paar keer gevallen. Hij heeft toen zijn arm gebroken. Wij zijn toen heel erg geschrokken!



Toen kreeg papa een tafelblad op zijn rolstoel. Dat is een stuk veiliger!

Mijn arm is helemaal hersteld. Ik wil weer gewoon kunnen lopen.

Wilt u een gesprek met de verzorging? Ik kan daarbij zijn.

Ja, dat is fijn.



Irma, meneer Verwey en dochter Amber hebben een gesprek met Elske.

Elske is de verzorgende van meneer Verwey.



Jullie sluiten me op!!



Het is voor uw eigen veiligheid, meneer Verwey...

Je bent toen zo hard gevallen, papa!



Ik wil lopen!! Ik wandelde in de bergen en nu mag ik niks meer! Zo wil ik mijn laatste dagen niet slijten!



Meneer Verwey bedoelt dat hij graag meer vrijheid wil.



Ik deel de zorgen van dochter. Maar ik merk ook dat meneer Verwey zich de laatste tijd minder fijn voelt.



Hij is vaak opstandig, dat klopt wel ja...



We praten over onvrijwillige zorg, dat mag zo maar niet.



U wilt meer vrijheid. Dat recht heeft u, en daar gaan we naar luisteren. Begrijpt u dat u dan weer kunt vallen?



Dat is dan maar zo.

Ik vind het spannend, maar ik zie dat papa zich beter voelt! We begrijpen elkaar nu beter. Het is goed dat we hulp hebben gekregen.



Ik ben er voor u.  
Ik kan met u meedenken en mijn best voor u doen.



Wilt u ook ondersteuning?  
Neem dan contact op!  
Lees hier onder waar u moet zijn.



Neem contact met ons op!

Waar woont u?

088 678 1000

[www.zorgstem.nl](http://www.zorgstem.nl)  
[info@zorgstem.nl](mailto:info@zorgstem.nl)

085 070 3701

[www.quasir.nl](http://www.quasir.nl)  
[cvp@quasir.nl](mailto:cvp@quasir.nl)

088 201 5920

[www.hetlsr.nl](http://www.hetlsr.nl)  
[cvp@hetlsr.nl](mailto:cvp@hetlsr.nl)

088 201 5920

[www.hetlsr.nl](http://www.hetlsr.nl)  
[cvp@hetlsr.nl](mailto:cvp@hetlsr.nl)

088 929 4099

[www.adviespuntzorgbelang.nl](http://www.adviespuntzorgbelang.nl)  
[cvp@adviespuntzorgbelang.nl](mailto:cvp@adviespuntzorgbelang.nl)

of kijk op  
[www.stemgever.nl](http://www.stemgever.nl)